

**Hendrik Andriessen**  
(1892-1981)

## Due Madrigali

### 2. Evviva Bacco

Ah! Evviva Bacco,  
evviva il Dio d'amor.  
Si cantino sue lodi  
fra nappie buon liquor!  
Evviva il Bacco. Ah!

Ah! Leve Bacchus,  
leve de god van de liefde.  
Men zinge zijn lof,  
onder het drinken van glazen goede drank!  
Leve Bacchus. Ah!